

De dood der rechtveerdigen is kostbaar in de oogen van God. Ps. CXV, 15.



Bid voor de ziel

van

PETRUS PORTOIS,

weduwenaar van

Maria-Theresia Gallant,

echtgenoot van

Maria - Brigitta Willems,

Voorzitter van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius, oud-Ontvanger, oud-Voorzitter van het Armbestuur van Maarck-Kerkhem ; vereerd met het Burgerlijk Kruis, geboren te Maarck-Kerkhem den 1 Juli 1818 en aldaar overleden den 11 Juli 1901.

De krachten hem ontbrekende stierf hij in eenen gelukkigen ouderdom en gevorderden leeftijd, bij had de volheid zijner dagen bereikt.

B. d. Schepp. xxv 8.

Hij was een man eenvoudig en rechtzinnig, vreesde God, week af van het kwaad, en volharde in onschuld. Job. II 3.

Gedenk o Heer, ik bid U, dat ik in waarheid en oprechtheid voor U gewandeld heb, en dat ik altijd gedaan heb wat goed en aangenaam was in Uwe oogen. Ps. xxxviii 3.

Bemide Echtgenoot, vertroost u met mij: wij zullen malkanders eens wederzien, en gij mijne kinderen aanhoort mijne laatste woorden: eert uwe moeder al de dagen van uw leven; hebt God altijd voor oogen, en wacht u van zijne geboden te overtreden.

H. Alois, Tob. iv 2.3 6.

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht. 300 dagen afaat, toepasselijk aan den overledene.