

Het is geschied zooals het de Heer behaagd heeft, dat zijn Heilige Naam gezegend zij.

Job I.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

**MARIE OCTAVIE PROVOST**

echtgenoot van

**Augustin Demerlier,**

*geboren te Maerke-Kerkhem,*

*den 13 December 1869 en overleden te Ronse,*

*den 8 October 1902,*

*versterkt door de HH. Sacramenten.*

Zij was eene vrome en deugdzaame vrouw, de vreugde en de troost van haren duurbaren echtgenoot en van hare teergeliefde kinderen, die in haar eene zorgvuldige huisvrouw en eene voorbeeldige moeder verliezen.

O mijn God, waarom heb ik zoo moeten lijden, waarom was mijne ziekte ongeneesbaar, en mijne kwaal zonder hoop?... Omdat Gij, o Heer, het zoo wildet!

O Maria, gij waart mijne sterkte in mijne krankheid, mijn troost in mijne droefheid, mijne toevlucht in mijne ellenden, en nu zijt gij de vaste hoop mijner zaligheid!

Bemide Echtgenoot, lieve kinderen, die mij zoo duurbaar waart, ik moet u verlaten; doch weest niet ontroostbaar; ik zal u in den hemel beminnen, zooals ik u op aarde bemind heb!

Vergeet mij niet in uwe gebeden en vaart eeuwig wel.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde.

(300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Ronse, dr. Everaert-Gheysen.