

De beste bereiding tot de dood; bestaat in eene overgeving aan den wil des Heeren.

H Vinc. a Paulo.



BID VOOR DE ZIEL

van

ROSALIA VAN HOLE

geboren te Segelsem

den 25 October 1823 en aldaar overleden

den 22 Augusti 1904.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Gelukkig de mensch wiens hoop de naam des Heeren is, en die zijne oogen niet geslagen heeft op dwaze en bedriegelijke voorwerpen: want de wereld gaat voorbij met zijne begeerlijkheid, maar dieden wil Gods volbrengt, blijft in eeuwigheid.

Ps. XXIX 4 Joan. II 17.

Oordeel mij, Heer, want in onschuld heb ik gewandeld; en mij op U betrouwende, zal ik niet wankelen. Beproof en onderzoek mij: beproef en onderzoek als door het vuur mijn hert en mijne nieren, want uwe barmhertigheid is voor mijne oogen en ik vind mijne vreugd in uwe waarheid.

Ps. XXV. 1. 2. 3.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

(300 dag. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.)

R.

I.

P.