

Het getal onzer dagen is in 's Heeren handen.
Hij plukt de vruchten die Hem behagen in alle jaar-
getijden.

H. FRANC.

†

TER ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

REMY DE RIDDER

geboren te Oprekel den 1 December 1883 en
aldaar toevallig overleden den 2 Februari 1905.



Zijn leven was als eene bloem der velden onver-
wachts geplukt. De zeinsen der dood heeft hem
weggemaaid in vollen levensloop. ISAIAS.

Hij was een brave en christelijke jongeling, van
iedereen bemind voor zijn edelmoedig karakter, en
is het slachtoffer zijner behulpzaamheid geworden,
waarvoor hij reeds van God beloond is in den Hemel.

Al sterft de rechtvaardige een haastige dood, hij
zal toch de eeuwige rust genieten. SAP. IV.

Vaartwel lieve moeder, beminde zusters en broe-
ders, vrienden en kennissen, vergeet mij niet in uwe
gebeden, zoo zal ik voor u doen in den Hemel.

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

R. I. P.

Drukk. Victor De Ruyver, Nederbrakel.