

Heer, Gij bracht onze herten slagen toe, een bittere kelk geeft gij ons te drinken; nochtans niet onze, maar uw wil geschiede!



Tot zalig Aandenken

VAN

REMI DE SMAELE

echtgenoot van

MARIE HAUSTRAETE

lid van t'genootschap van den H. Fr. Xaverius en van het broederschap van den H. Rochus, geboren te Schoorisse en aldaar overleden den 19 April 1905, in den ouderdom van 43 jaren, versterkt door de HH. Sakramenten.

Daar de goedheid en een vreedzaam karakter den mensch aangenaam maken, doen zij hem overal vrienden ontmoeten. H. BONAV.

Hij was een zeer deugdzaam man, van zijne kindsheid af God vreezende, onderhield hij stip- telijk zijne geboden. Ps. 31.

Mijne dagen zijn vervlogen als rook, - in den bloei der jaren daal ik ten grave. - Zoo heeft het den Heere behaagd; zijn H. Wil zij gebenedijd.

Is. XXXIII. - JOB. V. III.

Die God getrouwig dient, moet voor de dood niet beven. Waarom dan nog begeerd, verlang van 't aardsche leven? Gelukkig is de mensch die in den Heere sterft. 'T is door een goede dood dat men het leven erft. NAV. CHR.

Vaarwel duurzame echtgenoote, zorg voor onze teergeliefde kinderen, breng ze op in het goede; en gij lieve kinderen, cert uwe moeder al de dagen uws levens; bemint elkander gelijk ik u allen be- mind heb. Weest vereenigd in den Heer en leeft in vrede. Vaarwel beminde moeder, broeders en zusters, tot wederziens. Ik ben naar 't vaderland.

Vuriger dan ooit zal ik u daar beminnen. Geef mij ook teekens uwer liefde met voor mij te bid- den. Z. BERCHM. H. GREG.)- Jezus, Maria, Jozef, dat zijne ziel met U in vrede ruste. 100 d.afl.

R. I. P.

Drukk. V. Portois, Schoorisse dorp.