

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. (100 dag. afl.)
God gaf, God nam. Het is geschied gelijk het den
Heer behaagd heeft. De naam des Heeren zij geprezen.
(JOB. I, 21).



Zalige Gedachtenis

VAN

KAREL DE TAVERNIER

ECHTGENOOT VAN

ROSALIA WILLEMS

geboren

te Maarke den 19 April 1836 en aldaar overleden
den 15 April 1905,

*voorzien van de Heilige Sacramenten
der stervenden.*



Gelukkig, die het uur van zijnen dood gedurig voor
oogen heeft, en zich alle dagen bereid maakt om te
sterven. NAV. I, 23.

Hij was eenvoudig, oprecht van hert, godvreezend en
afwijkend van het kwaad. JOB IV, 6.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen
die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben.
H. HIER.

Beminde Echtgenoot en Kinderen, handelt volgens
hetgeen gij van mij geleerd en ontvangen hebt en de
God van vrede zal met u zijn. PHIL. IV.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 dag. afl.)

R. I. P.

Audenaarde, Bevernaege gebr. Krekelpu t.