

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



**Ter Zalige Gedachtenis**

VAN MEVROUW

**ODILE VAN ACHTER**

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

**RAYMOND DE BRUYN**

geboren te Nederboulaere

den 13 Februari 1859, in den Heer ontslapen  
te Geeraardsbergen den 20 Octóber 1905

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN DER STERVENDEN.

De vreugde onzer harten is verdwenen en in droefheid veranderd : de kroon van ons hoofd is afgevallen. Gelijk een stormwind hebt gij o God, weggenomen al wat ons dierbaar was en gelijk eene wolk is ons geluk weggedreven... God gaf, God nam; het is geschied zoo het den Heer behaagd heeft; zijn Naam zij gebenedijd. Jerem. Job.

Eene brave huisvrouw, wie vindt haar ? Hare werde overtreft wat uit de verste verte komt. Zij opent de hand voor den behoeftige en strekt de handen uit naar den arme : zielekracht en vriendelijkheid zijn haar gewaad ; voor wijsheid opent zij den mond en zachtmoedigheid bestuurt hare tong. Eene vrouw die God vreest is lofwaardig : haar man staat op en prijst ze ; die haar gekend hebben roemen ze ; hare werken loven haar in 't openbaar. Spr. 31.

Beminde Echtgenoot, dierbare Moeder en Broeder, gij allen die mij zoo lief waart, aan wien ik zoo vroeg moet vaarwel zeggen, hebt dank voor uwe liefde en uwe zorgen ; deze welke gij beweent leeft nog, zij denkt aan U, bidt voor U en verwacht U met verlangen in een beter leven. Gij mijn Broeder, wees mij indachtig aan het altaar des Heeren. Allen, vaartwel, tot wederziens in 't eeuwig Vaderland.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 dag. afl.)

R.

I.

P.

---

Drukk. Jos. RADYS-GALLE, Nederbrakel.