

O dood, o groot geheim der dood ! Gij leert ons  
kennen wat wij op aarde zijn. H. ALP. A LIC.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

**FLORIMOND VANNIEUWENHOVE**

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

**Adeline Vandendooren**

geboren te Sarlardingne den 4 December 1875  
en overleden te Everbeke S<sup>t</sup>. Joseph  
den 17 Februari 1905.

VOORZIEN VAN DE HH. SAKRAMENTEN

Gelukkig de mensch die zich gereed bevindt om  
de eeuwigheid in te varen, als wanneer de dood  
hare schrikkelijke zeisen zwaait.

Te midden mijner levensdagen zink ik in het  
kille graf. Vruchteloos zoek ik mijne dagen te ver-  
lengen. . . Ik zal dan onder de menschen niet meer  
wandelen. . . Mijn leven is afgesneden gelijk een  
draad. . . Maar, o God, gij zijt mij barmhertig ge-  
weest en gij hebt mijne zonden vergeven, laat u-  
wen hemel zich voor mij openen, opdat ik er eeu-  
wig lang uwen lofzang mogen zingen. ISAIAS. 30.

Vaarwel beminde echtgenoot en lief kind . . .  
Vaartwel beminde ouders en zusters ; ik bedank  
u voor al de goede zorgen waarmede gij mij om-  
ringd hebt. Mijn aisterven heeft u het hert door-  
stoken ; maar weent niet welhaast zullen wij el-  
kander wederzien in den hemel ; ondertusschen bid  
voor mij, ik zal voor u bidden.

*Zoete herten van Jesus en Maria weest mijne  
toevlucht.* 300 dagen afl.

*Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.*  
7 jar. en 7 maal 40 d. afl.

R. I. P.

Everbeke, druk. Arm. Depessemier.