

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



Ter zalige Gedachtenis

VAN MIJNHEER

I V O V E R L O O

ECHTGENOOT VAN MADAME

ELODIE ANTROP

Oud-Lid van Gemeente- en Hospicierraad,
lid van den wekelijkschen Kruisweg en van 't Broederschap
van het H. Hart van Jesus, Voorzitter
van het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius
sedert meer dan 33 jaren.

Geboren te Oprakel den
20 Februari 1836, aldaar in den Heer ontslapen
op 13 Maart 1905.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Hij was een man van dezen door de welke God
zijn volk verlost. I. Mach. V.

Van zijnekindsheid af was hij den Heer getrouw.
Allen gaf hij het goed voorbeeld door zijn open-
baar belijden van zijn geloof, en door zijne liefde
voor de H. Kerk. H. Vinc. Ler.

Ongeveinsd en rechtschapen van harte, vreesde
hij God en vluchtte het kwaad. Job I.

Bemide Echtgenoot, duurzame Kinderen,
weest mijne dood indachtig maar weest in uwe
droefheid niet ontroostbaar. Dat de vrede in welke
ik getreden ben, de smart van mijn verlies lenige.
Gij bemide Bloedverwanten, vergeet mij niet in
uwe gebeden, en gij bijzonderlijk mijn Broeder,
wees mij indachtig aan het altaar des Heeren.

Zoete Harten van Jesus en Maria weest mijn
toevlucht. (300 dag. afl).

R.

I.

P.