

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. MATTH.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

KAREL LODEWIJK D'HAËSE

WEDUWENAAR VAN DAME

Charlotte Van Helleputte
Scheper der gemeente en Voorzitter
van 't Kerkbestuur,

geboren te Segelsem den 16 April 1829 en aldaar
overleden den 24 April 1906.



Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God, en verwijderde zich van het kwaad; geene gemeenschap heeft hij gehad met hen die in lichtzinnigheid wandelen. JOB. I. TOB, III.

Hij misachtte niemand, deed niemand nadeel; Hij heeft nog kwaadsprekendheid, nog laster gekend, en uit liefde tot God, bewees hij geern dienst aan iedereen. H. BERN.

Daarom, hij was bemind van God en van de menschen, en zijne gedachtenis zal in zegening blijven. ECCL. XIV.

Vaartwel, lieve kinderen, die ik zoo zeer beminde; hebt dank voor uwe genegenheid en zorgen; ik ga uwe voorbeeldige moeder verwoegen; denkt dagelijks aan ons: van uit het hooge des hemels zullen wij over u waken, opdat gij onze lessen zoudet indachtig blijven en onze voorbeelden steeds navolgen. H. MONICA.

Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijnen toevlucht. 300 dag. afl.

Drukk. O. Van Helleputte, Soltegem,