

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

De hooge jaren zijn eene kroon van eer als zij op de wegen des Heeren gevonden worden.



Bid voor de ziel van den  
*eerzamen*

## JOSEPHUS GHYS

Zoon van Petrus en Sophia Van Hautegem,  
*geboren te Segelsem den 13 Maart 1827 en aldaar  
overleden den 3 September 1906.*

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.



Uwe handen o Heer hebben mij gemaakt, zij hebben al de deelen van mijn lichaam gevormd.

Gij hebt mij het leven en de genade verleend en uwe zorg heeft mijne ziel bestuurd... Ik weet dat mijnen verlosser leeft en dat ik op den laatsten dag uit het stof zal opstaan, ik zal wederom met mijn vleesch bekleed worden en mijne oogen zullen mijnen God aanschouwen. *Job. X 30.*

Dat God mijne daden wege in de schaal der rechtvaardigheid en dat Hij de eenvoudigheid mijns herte kenne. *Job. XXXI. 6.*

Hij verachte niemand, deed niemand nadeel, hij heeft noch kwaadsprekendheid, noch laster gekend daarom bewees hij gaarne dienst aan elkeen. *H. B.*

Mijne zusters, schoonbroeders en vrienden, indien gij mij bemint toont het met voor mijne ziel te bidden. *H. Gregorius.*

Berinhertige Jesus geef aan mijne ziel de eeuwige rust. *100 dagen afl.*

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. *300 dag. afl.*

R. I. P.

Druk O. Van Nieuwenhove-Vanden Driessche Nederbrakel.