

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.



**Bidt voor de ziel**

VAN

## **RENÉ GOEFFERS**

*geboren te Segelsem, den 20 Juli 1884,  
en overleden te Oprakel, den 18 October, 1906.*

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.



O mijn God, ik heb groote pijnen in mijn lichaam geleden, maar ik heb alles met vreugde des harten verdragen uit liefde tot U. *Mach II.*

Mijn leven was als eene bloem, die pas ontloken, reeds geplukt wordt, — als een rook die opstijgt en verdwijnt,..., doch terwijl gij bittere tranen stort ben ik in de uiterste vreugd. *Job XIV*

Wat den ouderdom eerbiedig maakt, is niet de lengte van dagen of het getal der jaren, maar der jongelingen wijsheid telt vóór grijze jaren en een vlekloos leven is een ware ouderdom. *Ps. 8. 9.*

### **GEBED**

O God van oneindige goedheid. Stort de schatten uwer barmhartigheid over de ziel van uw dienaar René en breng hem tot de eeuwige zaligheid. Amen.

*Akte van Geloof, Hoop en Liefde 7 j. en 7 quad. afl.*

**R. I. P.**

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche. Nederbrakel.