

Die den Heer vrees, zal troost vinden op zijn sterfbed, en op den dag zijner dood zal hij gezegend worden. Eccl. I. 13.



Ter Zalige Gedachtenis

VAN DEN HEER

FRANCISCUS OCKERMAN

Echtgenoot van

COLETA DE VOS

Lid van het Genootschap van den H. Franciscus Xaverius, van het derde Orde, den wekelijkschen Kruisweg en 't genootschap van den H. Jozef, geboren te Oprekel den 25 December 1827, aldaar godvruchtig overledenden 5 Februari 1906.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN

De Heer had hem bekleed met het edelste en kostelijkste deugdensieraad. Hij was een man van levendig geloof, de iever voor God en de H. Kerk hield niet op in zijn hert te branden. Gedenkende 't woord van zijnen God, bad hij vurig, 't gebed immers was zijne blijdschap en zijn troost... Het goede doen, voor 't goede strijden, was zijn geluk en het voorwerp van al zijne verzuchtingen. Hij beminde zijnen evenmensch, en milddadig opende hij zijne handen, daarom ook was hij aan God en de menschen aangenaam; zijn aandenken blijve in zegening. Eccl. II. Aug.

Zooals zijn leven was, zoo was zijne dood; hij stierf als een oprecht en voorbeeldige christen.

Duurbare kinderen ontvangt mijnen laatsten zegen, bemint elkander met eene oprechte liefde, eert uwe moeder al de dagen uws levens, dient den Heer getrouw en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Drukk. JOS. RADYS-GALLE, Nederbrakel.