

Gelukkig de mensch, die leeft en sterft onder
de bescherming van Maria. *H. Lig.*



Zalige gedachtenis

VAN

MARIA D'HAYER

dochter van wijlen

IVO & LÉONIE DE TAND

*geboren te Paricke den 4 Februari 1886
en aldaar overleden den 13 September 1907.*

Lid der Congrégatie van Onze Lieve Vrouw

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Zij is ziek geworden, en hare krachten hebben
zich begeven. De Zon is voor haar ondergegaan,
terwijl het nog dag was. *Jer. 15. 9.*

Haar leven is niet geëindigd: zij heeft het ver-
wisseld tegen een beter. Het is de aarde niet die
haar bedekt, maar de Hemel die haar heeft
ontvangen. *H. Bas.*

Wie zijn wij om ons tegen Gods wil te verzetten
Onze Zuster behoorde Hem toe; Hij mag dus
ze ons ontnemen. Dat Zijn naam gezegend zij, nu
en in alle eeuwen. *H. Aug.*

Zij was Uw kind, o Maria! Toon dat Gij hare
moeder zijt. *H. Aug.*

Mijn Jesus, barmhartigheid. *100 d. afl.*

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel.