

Wat is het zoet te sterven, als men wel geleefd heeft. De dood der rechtvaardigen is immers het einde van hunne smarten, de voltooiing van hunne zegepraal, de deur van het eeuwig leven.



Zalige Gedachtenis

VAN

RENILDE DU BOIS

geboren te Opbrakel, den 1 Maart 1893, en aldaar godvruchtig overleden, den 8 December 1907.

Lid van den Wekelijkschen Kruisweg.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



Heer, gij weet dat ik in mijn lichaam zware pijnen heb geleden, doch met blijdschap in mijne ziel heb ik ze verdragen om Uwen naam.

Eccl. XIV 22, 27.

Ja, dit lijden heeft zij met het grootste geduld uigestaan, overtuigd dat de Heer kastijdt dezen die Hij bemint, en dat het lijden van dezen tijd van geen gewicht is tegenover de toekomstige heerlijkheid, die zal gegeven worden in den hemel.

Hebr. XII. 6.

De Heer zal haar vergelden volgens zijne gerechtigheid. Zij heeft immers zijne wegen bewandeld en haren God uit gansch haar hart liefgehad.

Ps. XVII, 21. 2s.

Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht.

300 dag. afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche Nederbrakel