

O groot geheim der dood, hoewel leert gij ons
kennen, wat wij hier op aarde zijn. *H. Alph.*



Zalige gedachtenis

VAN

OMER GODYN

ZOON VAN

J. B. en van Therésia Masslang

*geboren te Segelsem den 20 April 1876,
aldaar overleden den 5 Juni 1907.*

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



De vreugde van ons hart is verdwenen... hierom
heeft de droefheid ons hert vervuld en onze oogen
met tranen overgoten. Hetgeen ons troost, o Heer
is dat Gij het zoo gewild hebt. Uw wil geschiede
en niet de onze.

Hij was godvruchtig, en van jongs af genegen
tot het goed. Onschuldig, verduuldig in zijn lijden
en met volle betrouwen op God is hij gestorven.

Vaarwel! zeer lieve ouders, ik dank U voor de
liefde en de goede zorgen die ik van U ontvangen
heb. Vaarwel! beminde Broeders en Zusters, troost
u in den Heer, aanbidt Gods wijze besluiten en
wees mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jesus, barmhartigheid. *300 d. afl.*

Zachtmoedig Hart van Maria, wees mijn heil.
300 dagen afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Van den Driessche NederBrakel.