

Zalig zijn de vreedzame, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Math. V. 9.



Bid voor de zielen van
Mijnheer en Mevrouw

August Baert

*geboren te Segelsem den 27 Februari 1833, en
aldaar overleden den 9 November 1908.*

Versterkt door de HH. Sacramenten.
en van

Melanie Leurs

*geboren te Elst den 30 Januari 1834, en schielijk
overleden te Segelsem den 16 November 1908.*



Zij beminden elkander zoo zeer dat zij weenden bij het gedacht van elkander te moeten scheiden; edoch na 7 dagen waren zij wederom vereenigd bij den Heer.

Gelukkig de man eener brave huisvrouw, want het getal zijner levensjaren wordt dubbel.

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en verwijderde zich van het kwaad. Job. I.

Zij was eene deugdzame echtgenoot, de kroon van haren man, zij doorstond kloekmoedig de beproeving, vreesde God, en had geene gemeenschap met deze die in lichtzinnigheid wandelen.

Mijn Jesus barmhartigheid! 100 dag. afl.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 100 d. afl.

R.

I.

P.