

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. 100 dagen afl.



Bid voor de ziel van

Mijnheer

VITALIS BAERT

Zoon van Fr. & Sophia Van Coppenolle

*geboren te Segelsem den 23 Februari 1830.
en aldaar overleden den 22 September 1908*

Versterkt door de HH. Sacramenten.



De hooge jaren zijn eene eerekroon als zij op den weg der gerechtigheid gevonden worden. Door de vrees des Heeren zullen uwe dagen vermenigvuldigd en de jaren uws levens verlengd worden.

Zijne wegen waren vreedzaam, hij was ongeveinsd en rechtzinnig van hart, vreesde God en vluchtte het kwaad. *P. ov. III. XVI.*

Vaartwel mijn lieve Broeder, mijne Schoonzusters, mijne Neven en Nichte ik ben aan uwe ontrokken maar niet aan uwe liefde, ik bewaar de zoete herinnering van uwe aangekleefdheid en van de vertroosting die ik in uw midden genoten heb

Blijft in het goede volherden dan zal uwe hoop niet bedrogen zijn. Vergeet mij niet in uwe goede werken en gebeden.

Minnelijk Hart van Jesus, wees mijn toevlucht.
300 d. afl.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.
300 dagen afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove-Vanden Driessche, Nederbrakel