

Mijne kwaal wilde naar geene geneesmiddelen luisteren. Waarom is zij ongeneesbaar geweest? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen wil.



### Bid voor de Ziel van Zaliger

Jufvrouw

## Antoinette Maria Catharina STOOPS

*geboren te Antwerpen, den 7 November 1848, en  
aldaar overleden, den 1 December 1908, voorzien  
van de HH. Sacramenten, en begraven te Berchem.*

---

O Gij, die mij beweent, benijdt mijne glorie niet; ben ik voor eenigen tijd van U gescheiden, in uwe plaats bezit ik Maria en de engelen; wij genieten hier eene vreugde die de menschen niet kennen... Gij ook, tracht aan Jezus en Maria te behagen, en weldra zullen wij wederom vereenigd zijn.

H. Hieron.

Die het kleed van Maria draagt, zal zijn naam geschreven zien in het boek des eeuwigen levens.

H. Bonav.

Hoe zoet is het te sterven, als men in eene onafgebroken godsvrucht tot het Hart van Hem, die ons moet oordeelen, geleefd heeft.

G. Marg., Maria.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde!

(300 dag. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

(300 dag. afl.)

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust!

(300 dag. afl.)

**R. I. P.**

---

Gez, Bauwens St. Jorispoortstraat, 10, Antwerpen.