

De dood is verkieslijk boven een leven vol bitterheid, en de eeuwige rust boven eene aanhoudende kwijning. Eccies. XXX 17.



Bid voor de Ziele
van

CONSTANCE VAN PEVENAEYGE

echtgenoot van

HENRI DE VLEESCHAUWER

geboren te Schoorisse
den 8 Mei 1848 en er godvruchtig overleden
den 25 Maart 1908.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

—«O»—

Zij was eene moeder weerdig van voort te leven in het geheugen der goeden. II. Mach. V 20

Zij was van God en van de menschen bemind, maar mits zij den Heer behaagde, was het noodig dat het lijden haar beproefde. Ec. 42 Tob 12

Ellendige maanden en smartvolle nachten zijn mij te beurt gevallen... Ik heb rondgezien en niemand kon mij helpen... maar ik heb mijn betrouwen op U gesteld o Heer! Ik heb gezegd: Gij zijt mijn God, mijn lot is in uwe handen. Job 7. 63 — 30.

Lieve Echtgenoot en kinderen, ik verlaat u in de vreeze Gods, volherdt in dezelve, ik ga met verlangen tot God, en beveel u in zijne genade... volbrengt hetgeen gij van mij geleerd en gezien hebt en de God van vrede zal met u zija: denkt aan hetgeen ik geleden en aan de zorgen die ik voor u gehad heb. H. Aug.

Genadige Heer Jezus, verleen haar de eeuwige rust. (7 jaren en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Schoorisse, drukk. E. Gilleman.