

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

O Moeder Gods, van jongs af heb ik mij aan U als aan mijne koningin toegewijd, gij zijt de have waar ik naartoe gesnelde ben om de zaligheid te vinden.

H. Ephr.



Ter zalige gedachtenis

VAN

VICTORIA HOECKMAN

weduwe van

VITALIS DE WOLF

geboren te Segelsem den 12 November 1822
en aldaar overleden den 5 Januari 1910.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Van krachten uitgeput stierf zij in eenen gelukkigen ouderdom en op gevorderden leeftijd gekomen tot de volheid der dagen. *Gen. XXV. 8.*

Een levendig geloof, en eene diepe godvruchtigheid ondersteunden haar in de dagen van kwelling

Zij aanschouwde de dood met een gerust gemoed, omdat zij voor haar een oorsprong van eeuwig geluk moest wezen. *Ecc. I.*

Ik smeeke u mijne kinderen, kleinkinderen en vrienden door onze Heer Jesus-Christus, en de liefde van den H. Geest mij door uwe gebeden bij God te helpen *ad, Rom. XV.*

Zoet Hert van Jesus wees onze liefde. 300 d. afl.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 q.

R. I. P.

Druk. O. Van Nieuwenhovo-Vanden Driessche Nederbrakel.