

De hoop, de vreugde van ons huis,
Robert onz' kroon en liefdeschat,
Al wat ons herte dierbaarst had
Rust zielloos daar nu, onder 't kruis.



Ter zalige gedachtenis

VAN

ROBERT SCHIETECATTE

zoon van

August en Francisca De Zitter
geboren te Segelsem, den 16 Juli 1893, en
aldaar schielijk in den Heer ontslapen
den 31 Mei 1910.

Lid van den Wekelijkschen Kruisweg.



Spaar ons Heer, o, zie ons tranen,
Hoor ons weenen! Hoor ons bēe,
Spaar ons eenig dierbaar zoontje.
Keer de doodesmert... O wee!!

Heer Gij wilt...? Welaan wij willen,
Hoe onz bittren traan ook brandt;
Hoe onz herten kermend breken,
Bij het raken van uw hand.

Heer, Gij gaaft... Gij neemt nu weder.

't Lieve zoontje - teer bemind;

Maar zijn wezen, en zijn liefde,

Blijft eeuwig in ons hert geprint,

Vaarwel dierbre ouders, staakt uwe tranen, uw
zoon leeft in den hemel, onze scheiding zal niet
eeuwig zijn, welhaast zien wij elkander weder.

Zoet Hert van Jesus wees onze liefde. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk. O Van Nieuwenhove-Vanden Driessche Nederbrakel.