

Hebt medelijden met ons, gij ten minste onze vrienden, want de hand des Heeren heeft ons geraakt.

JOB. XIX 21



Bid voor de zielen van

JAN BAPTISTE MERCHIERS

geboren te Schoorisse, den 1 October 1849 en
aldaar overleden den 28 April 1910,
en van zijne huisvrouw

Maria Coleta DEVLEESCHOUWER

geboren te Schoorisse, den 9 November 1850 en
er overleden den 12 April 1910.

— — — — —
Zalig de mersch die de beproevingen doorstaat, want als hij beproefd zal zijn zal hij de kroon des levens ontvangen, die God beloofd heeft aan deze die hem beminnen. JAC.

Niets is duurzaam: al het geluk dezer aarde verdwijnt op het oogenblik dat men het denkt te gaan genieten. H. GREG.

Het zekerste teeken van de genegenheid die wij toedragen tot deze welke wij verloren hebben, is ze indachtig te zijn in onze gebeden, almoesen en andere goede werken.

Jesus zachtmoedig en ootmoedig van Herte, maak mijn hert gelijk aan het uwe. 300 d. afl.

R. I. P.