

Zalig zijn die in den Heer sterven. Apoc.



## Bid voor de Ziel

van Mevrouw

# CAMILLA-HORTENSE MARROYEN

Echtgenootte van Mijnheer

## Jan-Baptist Devleeschouwer

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw  
en van alle godvruchtige Genootschappen

Geboren te Opbrakel

den 4 December 1867 en godvruchtig overleden  
te Michelbeke den 15 October 1911.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Gedurende hare ziekte en in de hardste beproevingen stichte zij iedereen door hare verdueligheid en onderwerping aan Gods wil. Zij was eene zeer teedere echtgenootte en de liefde die zij haren man toedroeg, sloot de liefde niet uit die zij aan God verschuldigd was. H. Greg. Naz.

Maria was hare vertroosting en haar leven, hare hoop en vreugde in hare dood die zij met eene volkomene onderwerping aan den wil des Heeren onderstond.

Vaartwel beminde Echtgenoot, bloedverwanten en vrienden; wij zullen elkander wederzien in den Hemel. Intusschen dient God, eert Maria en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
300 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel Jos. Radys-Galle & Th. Gorller.