

Ik hoorde eene stem uit den hemel, die mij zegde: Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven.

Apoc. 14 - 12.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**VITAL DE WOLF**

Echtgenoot van Mevrouw

**MARIE VAN PEVENAEGE**

geboren te Segelsem den 27 April 1830 en aldaar overleden den 28 Juli 1911.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten.*



Mij is niets overgekomen dan hetgeen aan den Heer behaagd heeft; dat zijn heilige naam gebenedijd zij. Job. I. 21.

De deugdzame mensch sterft gerust; want zijne dood is de overgang tot een beter leven. PROV.

Die zich verzekerd heeft van de bescherming van Maria gedurende zijn leven, zal niet vreezen voor den eeuwigen Rechter te verschijnen. H. PETRUS.

Mijne beminde Echtgenooten en Kinderen, ik sterf; maar mijne liefde voor u sterft niet. In den hemel zal ik u beminnen, gelijk ik u op aarde lief heb gehad. Onze scheiding zal niet eeuwig zijn. In den hemel zien wij elkander eens weder. H. BERCKMANS.

Zoet Hert van Jesus. wees mijne liefde.

*(300 dag. aflaat.)*

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.

*(300 dag. aflaat.)*

**R. I. P.**

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.