

Barmhertige Jezus geef hem de eeuwige rust.
300 dagen aflaat.



Ter zalige gedachtenis van

Mijnheer

HENRI VAN DER DONCKT

geboren te Segelsem den 24 November 1830
en aldaar overleden, den 17 Maart 1912, versterkt
door de laatste HH. Sakramenten.

Voorzitter van het genootschap van den H. Franciscus-
Xaverius en van den H. Vincencus à Paulo.

De Heer had hem bekleed met wijsheid en
voorzichtigheid. Vreedzaam en zachtmoedig ging
hij in alle dingen te werk. De goedheid in een
vreedzaam inborst maken de mensch aangenaam
en doen hem overal vrienden vinden. H. Bonav.

Hij weende met de bedrukten en zijne ziel was
vol medelijden tot de armen. Job.

Eene grondige godvruchtigheid, eene groote
oprechtheid des herten, maakten hem aangenaam
aan God en aan de menschen. H. Greg. Naz.

Bemide neven en nichten en gij bijzonderlijk
neef Gustaaf, missionnaris in Congo, die ik zoo
zeer bemide, wees mij indachtig in uwe gebeden
en in het H. sacrificie der mis.

Heilig Hert van Jezus wees mijne liefde.

300 d. afl.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.

Nederbrakel. — Drukk. We O. Van Nieuwenhove