



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer HENRI DE VOS

echtgenoot van

Mevrouw ODONIE GHYS

GENEESHEER EN GEMEENTERAADSLID,
lid der confreriën van de HH. Herten, H. Antonius
en de H. Barbara,

geboren te St-Cornelis-Hoorebeke den
5 Januari 1853 en overleden te S, Maria-Hoorebeke
den 19 December 1912,
bediend van de HH. Sakramenten

De wetenschap van den geneesheer zal hem in eer verheffen, God zal zijne goede werken beloo- nen en zijne liefdadige diensten jegens het mensch- dom niet vergeten. — Hij was immers vol mede- lijden voor de anderen, en ademde slechts om hen te helpen. Eccl. Hebr. S. Hier.

Gelijk een geneesheer aan zijne zieken bittere dranken voorschrijft of pijnlijke bewerkingen doet ondergaan om hun de gezondheid weer te geven, zoo beproeft God ook ons, in dit leven, om ons het Eeuwige Goed te laten verdienen.

O Heer, die ons bezoekt, wij bedanken U, wij kussen de hand die ons slaat: kap en brand mij hier, maar spaar mij in de eeuwigheid.

Mijne dierbare Echtgenote, troost U, ik zal U in den hemel beminnen gelijk ik u op aarde bemind heb. Gij allen, mijne bloedverwanten en vrienden, weest mij indachtig in het H. Sacrificie der Mis.

H. Hert van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

S.M. Hoorebeke, De Clippele-Van Wymeersch