

Luistert, o Gij die naar den hemel verlangt: dient
en eert Maria en Gij zult het eeuwig leven bekomen.
H. BONAV.



BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

MARIE-MELANIE VAN DE CATSYNE

Dochter van wijlen

Petrus-Urbanus en Berlindis Foubert

LID DER CONGREGATIE VAN O. L. VROUW, enz.
geboren te Nederbrakel, den 16 Mei 1875 en aldaar
overleden den 22 Februari 1912.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden



Het is den mensch nuttig van jongs af het juk des
Heeren gedragen te hebben. — Sta dus op, mijne
beminde, haast U, de bloemtijd is verschenen. —
Kom, gij gaat gekroond worden. Ik zal U bij de hand
nemen en binnen leiden in de woonplaats mijner
Moeder. (CANT. 2. 4. 8.)

Zij droeg eenen zeer goeden naam, omdat zij vol
was van de vrees des Heeren, niemand sprak van
haar het minste kwaad. (JUD. VIII. 8.)

Vertroost U dan met mij, lieve Zusters en Vrienden
ik verlaat eene aarde van ellende voor het rijk van
vrede. (S. CATH. SEN.)

Gij zijt nu in droefheid; maar ik zal U wederom
zien, en uw hart zal verheugd zijn.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
(300 dag. afluat.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.