

Te midden van den nacht weerklonk eene roep-
stem: ziet de Bruidegom komt; snelt Hem te gemoet.
MATTH. xxv. 6.



BID VOOR DE ZIEL

van

MOEDER MARIA-MAGDALENA

in de wereld genaamd **Eugenie Haelewyck**
geboren te Gent op O. L. V. Sint-Pieters,
den 27 Mei 1844.

Zij trad in het klooster van den
H. Vincentius te Delftinge, den 9 Augustus 1862,
wied gekleed den 10 November 1862,
geprofest den 10 November 1863,
vierde haar gulden Jubelfeest den 10 November 1913,
ontsliep zacht en godvruchtig in den Heer, in het
Klooster te Schoorisse, na het ontvangen harer
heilige rechten den 4 Maart 1915.

— « 0 » —

Velen onderwees zij in de gerechtigheid. DAN. XII 3
we'ke zij later volgde en ondersteunde op hunne
levensbanen, door haar troostend woord en hare
liefdadige tusschenkomst. Zoo trok zij het leven
door al weldoende. ACT. x. 38.

Zij opende haren mond vóór de wijsheid en de
leer der goedaardigheid was op hare tong. Zij gaf
acht op de hande'wijze van haar kloosterlijk gezin,
en at het brood niet in ledigheid. Hare geestelijke
kinderen staan op en roemen haar allergelukkigst.

SPR. XXXI. 26.

Ik heb geen anderen toevlucht dan in het aanbide-
lijk Hert, dat overal mijn Borg en Verdediger is.
Bid Het vurig voor mij, en weest overtuigd dat ik
u nooit vergeet. Z. MARG. MAR. BR. 18.

O Maria! gij, die mijn hert altijd bemind, mijne
tong altijd geprezen heeft, bid voor mij. H. BONAV.

Bemind zij overal het H. Hert van Jezus. 100d. afl.

R. I. P.

Dr. V. Portois Schoorisse.