

De dood der rechtveerdigen is kostbaar voor  
Gods aanschijn. Ps. 115.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**ROSALIE BOCKSTAEEL**

weduwe van Mijnheer

**JAN-BAPTISTE DUPONT**

geboren te Segelsem, den 12 December 1824 en  
godvruchtig overleden te Opbrakel den 8 Maart 1913.

LID VAN HET BROEDERSCHAP VAN HET H. HERT  
EN VAN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

*Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden*

De deugdzame Moeder, die wij betreuren, was  
eene wijze vrouw, door haar geloof, liefde en  
zuiverheid des herten, diende zij tot voorbeeld aan  
de geloovigen.

De wet der waarheid was op hare lippen. De  
Heer had haar een goed hert gegeven, eenen  
geest van geloof en gebed, een leven van deugden  
en goede werken.

Zij heeft vele beproevingen onderstaan, God  
heeft beproefd als goud in het vuur; maar deze  
wijze Moeder onderstond allen tegenspoed met  
volkomene onderwerping aan Gods heiligen wil,  
en rijp voor den hemel, heeft zij met betrouwen  
deze wereld verlaten.

Vaartwel, mijne Kinderen en Kleinkinderen,  
oefent wat gij van mij geleerd, ontvangen en gezien  
hebt en de God van vrede zal met u zijn.

Ik verwacht u allen in den hemel, tot wederziens,  
ondertusschen vergeet mij niet maar bid voor mij.

Heilig Hart van Jesus ik heb betrouwen op U.

*(300 dag. ajlaat.*

R. I. P.

Nederbrakel. Drukk. Oscar Surdiacourt.