

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven.  
Nu immers, zegt de H. Geest, rusten zij uit van  
hunnen arbeid; want hunne werken volgen hen.

Apoc. xiv 13



BID VOOR DE ZIEL

van

**PAULINA EECKHOUT**

echtgenootte van

**FRANCIES VAN DEN ABEELE**

geboren te Nederbrakel den 27 Januari 1837 en  
godvruchtig overleden te Schoorisse den 7 Februari  
1914 bediend van de heilige Rechten.

— « 0 » —

Eene neerstige vrouw is de kroon haars mans.

3 SPR. XII 4

De rechtveerdige staat vast op zijnen weg, en  
wie rein van handen zijn zal God krachten bijgeven

JOB XVII 9

Op het uiterst zal het welgaan met deze die den  
Heer vreest en op den dag van zijn verscheiden zal  
hij gezegend worden.

Ec. I 13

Welaan mijne kinderen luistert naar uwen vader  
dient den Heer oprecht en zoekt te doen wat Hem  
behagelijk is.

TOB. XIV 10

Mijn Jêsus bermhertigheid.

100 dag. afl.

R. I. P.

---

Drukk. V. Portois Schoorisse.