

Gelukkig is de mensch die het in zijn leven zoo
aansteld, gelijk hij wenscht in zijne dood gevonden
te worden. Thom. a Kempis.

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

MARIE DE RUYVER

echtgenoot van Mijnheer

Petrus VAN PEVENAEGE

geboren te St-Cornelis-Hoorebeke, den 16 April
1846 en overleden te Nederbrakel, den 13 Mei 1915,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid der 3^e Orde van den H. Franciscus van Assise.

Van mijne kindsheid af heb ik mij aan U, als aan
mijne Koningin opgedragen, o Onbevleete Maagd;
Gij zijt de have waar naar ik mijnen toevlucht
neem. H. Ephrem.

Hare kwelling is langdurig geweest maar zij
heeft die kloekmoedig verdragen, overtuigd van
deze troostelijke woorden: de Heer kastijdt deze
die hij bemint. ad. Habr.

En nu Heer, doe met mij volgens uwen wil en
beveel dat mijne ziel in vrede ontvangen worde;
want het is mij dienstiger te sterven dan te leven.
Tob. 3. 6.

Mijn lieve Echtgenoot en Vrienden, troost u
want bij den Heer zullen wij eens wederom
vergaderd zijn.

Weest mij indachtig in uwegebeden. Job IV.15.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. a.

R. I. P.

Nederbrakel. - Drukkerij Weduwe O. Van Nieuwenhove