

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**VITAL DE CUBBER**

Echtgenoot van Mevrouw

**MATHILDE DE VLEESCHAUWER**

LID VAN DEN H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

geboren te Segelsem, den 5 Juli 1841 en aldaar  
overleden den 19 Februari 1915.

*Versterkt door de H.H. Sacramenten.*

De ouderdom is eene eerekroon, als zij gevonden  
wordt op den weg der gerechtigheid.

Mijne krachten zijn uitgeput; mijne dagen zijn  
vervlogen; er blijft mij niets over dan het graf...  
Wat heb ik op aarde verlangd buiten U, o Heer!  
O God van mijn hert. Gij zijt mijn deel voor alle  
eeuwigheid.

Job. XVII. Ps. LXXII.

Vaartwel, teergeliefde Echtgenootte en Kinderen  
de onverbiddelijke dood scheidt ons; doch onze  
liefde zal eeuwig duren. Ik dank U voor, de liefde  
en de goede zorgen waarmede Gij mijnen ouden  
dag omringd hebt. Ik verwacht U in den Hemel  
waar wij nooit meer zullen gescheiden worden;  
blijft mijne ziel in uwe gebeden steeds indachtig.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

*(7 jaren en 7 quad. afl.)*

R. I. P.

Nederbrakel. Drukk, Jos. Radys-Galle.