

Zijn zegen blijve altijd over u. Eccl. 3, 10.



Bid voor de ziel van  
Mijnheer

**PIETER-ANTOON VAN DER DONCKT**

weduwar van

**MEVROUW ROSALIE GHYS**

geboren te Segelsem,  
den 22 Maart 1836 en aldaar godvruchtig overleden,  
den 15 Mei 1916,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De duurzame afdijvige was oud-gemeentesecretaris,  
ontvanger van 't Weldadigheids ureel,  
gewezen schatbewaarder der Kerkfalkriek,  
Lid van al de Broederschapen der parochie.

—•—  
**E**NE eerekroon zijn de hooge jaren die op  
den weg der gerechtigheid gevonden  
worden. Prov. 16,31.

Hij was een ware christen, die zonder mensche-  
lijk opzicht zijn geloof voor God en de menschen  
beleed door woorden en door werken. B. Canis.

De goedheid en de vreedzame handelwijze  
maken den mensch beminnelijk, doen naar hem  
verlangen en hem overal vrienden ontmoeten.  
H. Bonav.

De vader, die zijne kinderen wel opbrengt,  
verheugt er zich over gedurende zijn leven, en in  
de uur des doods zal hij er zich niet moeten over  
bedroeven. Eccl. 30, 3, 5.

Mijne beminde Kinderen, heb dank voor de  
zorgen waarmede gij mijnen ouden dag omringdet.  
Tot weerziens bij den Heer; bidt voor mij.

Mijn Jezus, Bermhertigheid! 100 d. a.  
Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde. 300 d. a.

Nederbrakel. — Drukk. We O. Van Nieuwenhove.