

Zalig de dooden die in den Heer sterven.

AP. XIV 13



BID VOOR DE ZIEL

van

Theodoor Van Der Stricht

weduwenaar van

THERESIA TRUYE

geboren te Segelsem den 2 Juli 1841
en godvruchtig overleden te Schoorisse den
31 December 1917,
voorzien van de rechten onzer Moeder de H. Kerk.
Lid van 't genootschap van den H. Franc. Xaverius.

— « 0 » —

Hij was een oprecht en vroom man, vreesde God
en week af van het kwaad. JOB I 1.

Ik weet dat mijn verlosser leeft en dat ik ten
laatsten dage uit de aarde zal verrijzen. Dan zal
ik opnieuw met mijn vel bekleed worden en mijnen
God in mijn lichaam aanschouwen. Ik zelf zal hem
zien, ik zelf, niet een ander, hem met mijne oogen
aanschouwen. Deze mijne hoop is in mijn hert op-
gesloten. JOB xxv 27.

Kinderen, zijt getrouw aan God en zijne H. Kerk
en zijt mij gedachtig in uwe gebeden voor mij tot
God. ROM. xv 30.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde. 300 d. aff.

R. I. P.

Dr. V. Portois Schoorisse.