

Van krachten uitgeput, stierf hij in eenen ge-
vorderden leeftijd, tot de volheid zijner dagen gekomen.
GEN. XXV.



BID VOOR DE ZIEL

van

PHILIPPUS VAN DER BRUGGEN

weduwnaar van

Catharina Van De Catsyne

geboren te Schoorisse den 6 Oktober 1833
en godvruchtig overleden te Maercke den 13 Juli 1917
versterkt door de HH. Sakramenten.

— « 0 » —

Hij was een vrome christen van het oud geloof; hij
vreesde God en week af van het kwaad. Daarom is
zijne gedachtenis in zegening bij God en de menschen.
Eccl. XIV. 1.

Eenieder beminde hem om de ootmoedigheid van
zijn karakter, de rechtzinnigheid van zijn hart en
zijne gediensdigheid voor den evenmensch. TOBIAS.

De dood voor den rechtveerdige is heilzaam: zij
stelt een einde aan de kommernissen en ellenden van
dit leven doet ons de vruchten genieten van den
zegepraal en is het begin der eeuwige rust. H. BERN.

Gelukkig de mensch die den Heer vreest en zich
schikt naar dezes wil: Hij zal troost vinden op zijn
lijdensbed en op den dag zijner dood zal hij gezegend
worden. Eccl. I 13.

Mijne lieve kinderen, weest niet ontroostbaar in
uwe droefheid: Dat de vrede waarin ik ingetreden
ben de spijt bedare die gij over mijne dood gevoelt,
dat de hoop elkander eens weer te zien U trooste en
ondersteune.

Ondertusschen weest mij indachtig in uwe gebeden.
Zoet Hert van Maria wees mijn toevlucht. 300 d.aff.

R. I. P.

Dr. V. Portois Schoorisse.