

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Bid voor de ziel van

M E L A N I E D E V O S

*geboren te Segelsem,
den 24 November 1847 en aldaar godvruchtig
overleden, den 15 Maart 1917,
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.*

Lid van de Congregatie van O.-L. Vrouw,
van den 3^{en} Regel van den H. Franciscus en van het
Genootschap van het H. Hert

Zij was eene dochter van groot geloof; hare ziel was sterk in het lijden en schoon door hare deugden. Gelijk haar leven stichtend was voor allen die haar kenden, zoo was hare dood kostbaar in de oogen van God. Matth. 15, 28.

Heer, ik heb uwe geboden getrouwlijk onderhouden en teederlijk bemind. Het is u bekend, o Heer: alle mijne werken, alle de beproevingen van mijn hart waren voor U. Ps. 118.

Hoe troostelijk is de dood voor die wel geleefd heeft; zij is het einde van al den arbeid en het begin der ware rust. H. Aug.

O gelukkig oogenblik! de uur der verlossing is geslagen, mijne banden zijn verbroken en vlijtig keer ik weder naar mijn Vaderland! Vertrouwt u dan, beminde Zusters en Bloedverwanten, daar zal ik u wederzien en uw hert zal zich verblijden.

Mijn Jezus, bermhertigheid! 100 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel. — Drukk. Weduwe O. Van Nieuwenhove.