

Geloofd zij Jezus-Christus Amen. (100 d. afl.)

† BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

LUCIE DEBUS

weduwe van Mijnheer

AMAND CAPIAU

geboren te Schoorisse den 31 October 1827

en overleden te Ronsse den 4 December 1917.

Versterkt door de HH. Sakramenten der Stervendēn

Stichtend en voorbeeldig was haar leven : zij was godvreezend, bezorgd, voorkomend, ijverig in het nauwkeurig volbrengen van haar godsdienstplichten : zij was een voorbeeldige huismoeder die al de wegen van haar huic gadesloeg, een van die uitverkorene zielen die men tot voorbeeld mag stellen aan de christene huisgenooten.

Naast God beminde onze Moeder ons meest op aarde, naast God beminden wij haar meest : wij zullen haar niet verlaten vooraleer wij haar door onze tranen en gebeden in het huis des Heeren gebracht hebben.

Heer, wij danken U omdat gij ons tot heden eene onzer liefde zoo waardige moeder behouden hebt. Zij was een geschenk uwer barmhertigheid : Gij neemt haar terug als uw goed.... Wijl het U behaagd heeft ons haar te ontnemen, dat uw H. Wil door alle de uwen gezegend zij.
H. Lodewijk.

Vaartwel, mijne duurbare kinderen en kleinkinderen ! Gij waart getuigen van de zorgen die ik u heb toegewijd en van de liefde die ik u heb bewezen. Nu ga ik naar den Hemel, daar zullen wij welhaast elkander in alle eeuwigheid beminnen.

Zoet Hart van Jesus, laat mij U altijd meer en meer beminnen.
(300 dag. afl.)

R. I. P.

Ronsse, druk. Goebert.