

De vrede des harten bij het naderen der dood, is
het begin der belooning van den rechtveerdige.

H. GREG.



ZALIGE GEDACHTENIS

van

FRANÇOIS CHEVALIER

echtgenoot van

PRUDENCE DE STABELE

geboren te Schoorisse den 24 Oogst 1853

en godvruchtig overleden te St. Cornelius-Hoorebeke

den 13 Oogst 1917

versterkt door de Sakramenten der stervenden.

— « 0 » —

Gelaten in zijn lot zag hij met rasse schreden de
dood steeds nader treën: met 's Heeren wil tevreden
gaf hij grootmoedig zijn leven als offrand terwijl zijn
oog steeds zag op 't hemelsch vaderland.

O Heer, wat smartelijke wonde slaat ons die pijn-
lijke scheiding in het hart... scheiding van eenen zoo
duurbaren Echtgenoot en Vader, dien wij nog lang
hoopten te bewaren! Hij was ons alles: daarom breekt
ons hart van droefheid en onze oogen baden in
tranen.

H. AUG.

De dood heeft hem niet verrast, hij heeft er zich
oetmoedig en christelijk voorbereid, met aandacht
luisterde hij naar de woorden des priesters en ont-
ving de laatste HH. Sakramenten met ware gods-
vrucht en liefde, de Heer die de zegel was van zijn
leven was thans zijn verlosser.

II REG.

Beminde echtgenoote en kinderen, weest niet
bedroefd, eens zullen wij elkander weerzien in den
Hemel. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus bermhertigheid. 7 jar. & 7 quadr.

R. I. P.

Dr. V. Portois Schoorisse.