

Bermhertige Heer Jesus, geef hem de eeuwige
rust. 300 dag afd



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN
LEONARD GYSELINCK

ECHTGENOOT VAN
LEONIE VAN OVERMEIRE

*geboren te Schoorisse, den 5 Maart 1855
en overleden te Segelsem, den 23 Januari 1918,
versterkt door de HH. Sacramenten.*

—♦—
Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde,
gelijk het onze voorouders geweest zijn. Onze dagen
zijn als eene schaduw op aarde, en wij verblijven er
slechts een oogenblik. I XXIV 15

Op U, o Heer, heb ik mijne hoop gesteld, laat mij
nimmer beschaamd worden! Red mij naar uwe
rechtvaardigheid en verlos mij. PS LXX, I, 2

Hij was een eenvoudig en oprecht man, vreesde
God en week af van het kwaad. JOB I, I

Vaartwel, *beminde Echtgenoot en Kinderen*, die
van mij zoover verwijderd zijt, hoe dikwijls heb ik
aan u gedacht, volgaarne zou ik u nog eens willen
gezien hebben en u gezegend hebben alvorens te
sterven. Als gij mijn afsterven zult vernemen, bedroeft
u niet gelijk dezen die geene hoop hebben maar troost
u in den Heer en bidt voor mij.

Heilig Hart van Jesus, wees mijne liefde. 300 dagen aflat

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 dagen aflat

300 dagen aflat

R. I. P.

Aud. — Vande Velde & De Meester