

Waar de duinen weren storm en vloed,  
o, Daar vochten onze mannen goed.  
Dat ze thans in eeuw'ge vrede rusten,  
Ginder, aan de vlaamsche Noordzee! asten!  
Zalig en Roemrijk † aandenken van  
Mijnheer

## ARTHUR GHYS

Militiaan van 1916, soldaat van 2de klas, ♣  
geboren te Nederbrakel, den 12 Januari 1889,  
zoon van

**Remi en Coleta De Pessemier**

† storven in de Ambulance « *De An* » te Panne,  
den 16 Maart 1918, aldaar begraven, graf no 3.92.  
*Lid der Franschmansgilde "BROEDERMIN,"*

Wie gevoelt niet, dat de vaderlandsliefde iets  
heiligs is; dat er geen volmaakt kristen gevonden  
wordt, die niet tevens een volmaakt vaderlands-  
lievende is. Kard. Mercier.

De gedachte als van zijn heldenmoed en vader-  
landsliefde zal eeuwig onder zijne vrienden  
beewaard blijven. H. Alpa.

Almachtige en barmhartige God, wij smeeken U,  
schenk de kroon der martelaren aan onze soldaten,  
die leden en streden en vielen voor Vaderland en  
haardstee. Geef uw zegen aan de nog strijdende,  
sterkte en moed. Genees de kranken, troost de  
lijdende, schenk genade aan de stervende op 't slag-  
veld, breek de boeien der gevangenen, breng huis-  
waarts de bannelingen. Aan België den zege en  
den vrede.

Jonge held, Brakelsche Zoon, onze oogen zullen  
u niet meer aanschouwen, helaas, gij zijt niet meer,  
gij vielt op 't veld van eer. In ons hart sterft gij nooit.

Beminde Ouders, Broeders en Zusters, troost u,  
vergeet niet dat het voor u allen is dat ik mijn bloed  
vergoot, dat ik mijnen heiligen plicht heb gekweten  
jegens God en mijn Vaderland. Ik sterf gerust in  
Gods liefde en Gods hoop.

H. Hert van Jezus bescherm ons Vaderland.

Nederbrakel - We Van der Awenbrouwe - A. Vanden Driessche