

Geloofd zij Jesus Christus Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

**MARIA IRMA COLPAERT**

echtgenoot van

**GOMAR DE TAVERNIER**

geboren te Wortegem den 18 Februari 1881  
en overleden te Maercke Kerkhem den 6 April 1918  
versterkt door de HH. Sakramenten.

— « 0 » —

Eene wijze en stille huisvrouw ( gelijk de overledene was ) is onwaardbaar. ECCL. 26 18.

Zij heeft op haar huisgezin neerstiglijk gewaakt en haar brood in ledigheid niet geëten. SPR. 31.

Met gevoelens van geloof, hoop en christene onderwerping vervu'd, zag zij de dood zonder vrees naderen, zacht is zij ingeslapen; zij wist dat de dood haar ging verlossen uit de ellende des levens om haar bij den Heer te brengen. H. BERN.

Beminde broeders, zuster hebt dank voor uwe genegenheid, bewijst ze mij nog door uwe gebeden — gij mijn duurzame echtgenoot die mij een zoo trouwe levensgezel waart, die mij in mijne ziekte zoo liefderijk bijstond en troostet: weent over mij met christene tranen, met de overtuiging dat ik voor u niet dood ben, dat ik niet ophoude u lief te hebben met ons kind en voor u beiden zegen en troost af te smeeken bij den Heer.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

300 dag. aflat

**R. I. P.**