

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

PETRUS VAN HERPE

echtgenoot van

Maria-Theresia DE MEYER

geboren te Segelsem den 14 September 1837

en aldaar overleden den 3 December 1918

bediend van de HH. Sakramenten

hij was lid van 't genootschap van den
H. Franciscus-Xaverius.

Hij was een wijze man, van het getal der voorzichtigten, in de vrees des Heeren opgebracht, stichtte hij iedereen door zijne godsvrucht, door de eenvoudigheid van zijn leven, de rechtzinnigheid van zijnen handel en de liefde die hij God en zijnen evenmensch toedroeg.

Mijn God, onze voorvaders hebben op U gehoopt en gij hebt ze verlost, ze hebben tot U roepen en gij hebt ze gered, ik ook, o Heer, heb mijn hert tot U verheven, op U heb ik mijn betrouwen gesteld; laat niet toe dat ik in beschaaming valle.

Vaartwel, lieve Echtgenoot en Bloedverwanten mijn ballingschap is geëindigd, troost u in den Heer, welhaast zullen wij ons bij Hem te samen vinden, wees mij indachtig in uwe gebeden.

Zoete rierten van Jezus en Maria weest mijne toevlucht. 300 d. afl.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren & 7 quadr.

S.M. Hoorebeke, De Clippele-Van Wymeersch