

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VITAL MALAISE

weduwnaar van Mevrouw

FRANCISCA VAN CEUNEBROECK

geboren te Segelsem, den 1 Juli 1841 en overleden
te Nederbrakel, den 23 Juni 1919.

Versterkt door de HH. Sakramentender stervenden.

De hooge ouderdom is eene belooning voor het onderhouden van Gods geboden; eene kroon van eer wanneer hij op den weg der gerechtigheid gevonden wordt.

Prov. XVI.

Hij wiens afsterven wij betreuren, was een rechtschapen man, minzaam en openhartig, goed en gedienschtig voor iedereen; nauwkeurig en voorzichtig in zijne handelwijze, rechtvaardig en vol geweten in zijne werken en in het volbrengen zijner plichten.

Zijn leven van eer en deugd heeft hem in zijne laatste oogenblikken den zoeten troost voorbehouden van een oprecht gerust geweten.

Met onvermoeibare zorg en vaderlijke goedheid heeft hij zijne kinderen in het goed opgeleid en heeft zijn leven geëindigd omringd en getroost door de blijken van hunne groote liefde en verkleefdheid. Kostbaar is, in de oogen des Heere, de dood der rechtvaardigen.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, vaartwel troost u, want hetgeen den Heer heeft beliefd is geschied. Keert uwe bedroefde oogen tot den Hemel: daar zal ik u wachten, daar zal ik voor u bidden. Weest mij ook allen indachtig in uwe gebeden en goede werken.

Zoete Harten van Jezus en Maria, wees mijnen toevlucht.

(300 d. afl)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.