

De rechtvaardige sterft gerust; zijne dood is slechts  
de overgang tot een beter leven. H. Bern.



**BID VOOR DE ZIEL**

VAN MEVROUW

**LEONIE REYNAERT**

Echtgenoot van Mijnheer

**HENRI MALAISE**

geboren te Ste-Maria-Hoorebeke  
den 4 Februari 1883 en godvruchtig overleden te  
Nederbrakel den 12 Januari 1919,

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Hoe gelukkig voor haar, hoe verdienstelijk; en tevens hoe troostvol voor haren echtgenoot zoo eenen schoonen en heiligen dood te sterven! Gansch gelaten, gansch onderworpen heeft zij haar jonge jaren, haar welzijn, haar toekomst, den Heer geofferd, met een echt kristelijk gemoed en een stichtend geloof. Heer ik ben bereid, laat mij komen.

(Woorden van de stervende).

Gelijk de zon aan Gods hoogen hemel opgaande, zoo strekt de schoonheid eener brave vrouw tot sie-raad van haar huis. Eccl. 26.

Beter de eeuwige rust dan eene aanhoudende krankheid. Eccl. 30.

Lieve Echtgenoot, het scheiden valt mij pijnlijk, doch God is onze Meester. Hij komt en wij moeten gaan. Vaarwel, vaar eeuwig wel en duizend maal dank voor uwe zoo goede zorgen. Geleid immer onze lieve kinderkens op de rechte baan, lievekens die ik zegen van uit den Hemel, breng ze later met ons te zamen hierboven, waar sterven niet bestaat. Vaartwel bloedverwanten en kennissen, tot weldra.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

**R. I. P.**

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.