

De dood van den rechtveerdigen is kostelijk in
de oogen van God. Ps. 115.

Bid voor † de Ziel van
Mijnheer.

MARCELLIN MINNAERT

zoon van

JOANNES-BAPTISTA en MARIA-THERESIA VAN HOORDE

Lid van de Congregatie der

Jongelingen, van de Broederschappen der
H. Barbara, en van den *Wekelijkschen Kruisweg,*
geboren te Erwetegen,

den 27 Juli 1842 en godvruchtig overleden te

St-Martens-Lierde, den 24 Januari 1919,
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Van zijne kindsheid af in de vrees des Heeren
opgevoed, heeft hij al de dagen van zijn leven den
weg der geboden bewandeld. Tob. 2.

Godvruchtig, vreedzaam, nederig en eerbaar,
heeft hij een matig leven geleid... Vol van geloof,
beminde hij God en zijne H. Kerk; tot het einde
zijns levens was hij onwankelbaar in zijne gods-
dienstige gevoelens en hij stierf als een ware
christen. H. Vinc.

Ho! hoe zoet is het toch te sterven als men wel
geleefd heeft; want groot is de dwaling van deze
die denken dat de dood eene straf is voor hen die
God beminnen. Neen, de dood is kostbaar voor de
rechtveerdigen; zij is immers het einde der kwel-
lingen, de voltrekking der zegepralen, de deur van
het waar leven, en de ingang tot een volmaakten
vrede. H. Bern.

Duurbare Bloedverwanten en Vrienden, ik dank
u voor de teedere zorgen die gij mij altoos hebt
toegediend en ik vraag u voor laatste gunst, een
goed en vurig gebed te doen tot rust mijner ziel.

Zoet Hert van Jezus, maak dat ik U altijd meer
en meer beminne. 300 d. afl.

Nederbrakel - We Van Nieuwenhove & A. Vanden Driessche