

Bewaar in uw hert de gedachtenis van deze die
u duurzaam was.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

CORDULA TEIRLINCK

weduwe van Mijnheer

PETRUS MARROYEN

geboren te Segelsem. den 9 Juli 1838 en godvruchtig
overleden te Oprakel, den 12 December 1918.

Versterkt door de HH. Sacramenten.

O Heer, allen die haar kenden loofden U, om
haar, want haar leven was de weerklink van uw
H. Wet en Heiligen Wil. (H. Aug.)

Zij was eene zeer weerdige moeder vol christene
gevoelens en vol iever voor hare plichten. Haar
sterk geloof was haar geleide in leven en lijden.
Rechtzinnig, godsdienstig, vervuld met moeder-
lijke liefde, en bezorgdheid voor hare kinderen
goedhartig, minzaam, en medelijdend voor haren
evenmensch.

In de eenvoudigheid des herten, en in de gerecht-
tigheid Gods heeft zij op aarde gewandeld,

(2. Cov. 1. 12.)

Mijne teerziefde Kinderen, gij waart mijne ge-
durige bekommernis. Mijn afsterven valt mij dubbel
pijnlijk, omdat ik U allen moet verlaten maar bij-
zonderlijk Gij naar wiens terugzien, ik zoo vurig
wachtte om U mijn laatsten zegen te kunnen geven.
Maar, noch droefheid, noch beproeving mag ons de
onderwerping aan God benemen; zijn heilige wil
geschiede. Ik verlaat U om bij Vader te gaan. Blijft
ons beiden indachtig in uwe gebeden, en blijft el-
kander verkleefd.

En gij mijn Zoon en mijn Broeder, vergeet mij niet
aan het altaar des Heeren. — Mijne Zuster klooster-
linge ik beveel mij aan uwe godvruchtige gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. (300d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel Drukk. O. surdiacourt.