

Jaren lang, bij dag en nacht,
Stond de held aan d'Yzerwacht.
Tot de laatste zegetochten
Heeft hij dapper meêgevochten.



Al zijne wapenmakers getuigen van zijn onverschrokken moed en zijn buitengewone offervaardigheid.

Die REMI kende, heeft zijne ontelbare hoedanigheden en edele gevoelens kunnen waardeeren; zich zelven verloochenen, om anderen goed te doen, was zijn ideaal.

Daar waar 't grootste gevaar bestond, was hij steeds de eerste, bleef er de laatste. — In zijn edel hart lag diep het heerlijk gevoelen van echte vaderlandsliefde, welke hij tot den dood toe heeft uitgewerkt, ten bate van zijne landgenooten.

Zijn Vlaanderen, zijne goede moeder, zijne lieve zuster had hij zoo innig lief. Als hij er aan dacht welhaast huiswaarts te mogen keeren, ze beiden te omhelzen, o, dan vocht hij als een leeuw! Ijselijke beproeving! Moeder is sinds naar den Hemel verhuisd. De heldhaftige zoon, na zooveel strijden is den heldendood gestorven. Edoch, nu zullen moeder en zoon, te zamen met Vader, in alle eeuwigheid den zaligen vrede smaken.

Duurbare Zuster, uwe eenzaamheid moet pijnlijk zijn, uwe droefheid hartverscheurend, maar toch moogt gij niet ontroostelijk wezen, als zij die geen geloof, geene hoop hebben. — Weet wel dat uwe lieve Broeder zijnen heiligen plicht zoowel heeft vervuld, ten allen tijde; dat hij als ware Belg zijn bloed en zijn leven schonk aan het Vaderland; dat hij is gevallen als held en maar tevens ook als goede kristen. — Zullen mijne oogen u op aarde niet meer aanschouwen, denk dat hierboven voor u bid-den, op u waken, u verwachten: Vader, Moeder en uw Broeder. Stelp uwe tranen, maar blijf mij indachtig in uwe gebeden en goede werken. Vaarwel en tot hierboven, in 't eeuwig Vaderland, ! Vaarwel.

Hij stierf voor ons, bidt voor hem.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.