

et is een grooter geluk eene dienaar van Maria
te zijn, dan heel de wereld te bezitten.

(H. Alph. Glorie van Maria, 1^e hoofdst. 1.)



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Jufvrouw

Anna-Maria-Margareta D'HAESE,

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw

Zij zocht den opschik der vrouwen niet en toch was zij beminnelijk in aller oogen. (Esther 2, 15); zij was goed, liefdadig en zedig (2 Mach. 15, 12), eenvoudig en rechtzinnig, vreesde God, vermeed het kwaad en volhardde in de onschuld. (Job. 2. 3). Onschuldig, is zij dus met volle betrouwen op God gestorven. (2 Mach. 7, 40).

Gij hebt mij bemind, o mijne moeder!... en gij hebt mij opgebracht in de oefening der deugd, door uwen wijzen raad... (H. Hier.); ik sterf gerust en gelukkig... Ik hoop dat de God der barmhertigheid mij zal opnemen in het hemelsch Vaderland en mij zal toelaten U van uit het hoogste des Hemels honderdvoudig terug te geven al wat gij uit goedheid voor mij op aarde gedaan hebt. (H. Rosa van Viterbo).

Beste Moeder, teergeliefde Broeders en Zusters, ach! hoe hard is het degenen die ik zoo zeer, zoo innig bemind heb te verlaten! maar God heeft gesproken! Onderwerping!

Intusschen, smee ik u, dat gij mij steeds zoudt gedenken in uwe gebeden; gij vooral mijn broeder, vergeet mij niet aan het altaar des Heeren.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

(300 d. afl.)