

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN.
(100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MELANIE VERLEYEN

weduwe van Mijnheer

LEO PIETERS

geboren te Nederbrakel,

den 15 Januari 1852 en aldaar godvruchtig overleden

den 12 September 1920.

Versterkt door de H.H.Sakramenten der stervenden.

Is hare dood haastig geweest, bedroeft U niet, de rechtvaardige die door eene onverwachte dood getroffen wordt, zal in vrede zijn.

Wat is de dood der rechtvaardigen? De rust, het einde van den arbeid, de belooning onzer beproevingen, de prijs en de kroon van ons strijden.

Gelukkig en voorzichtig is de mensch die tracht te zijn gedurende zijn leven, gelijk hij van God begeert gevonden te worden in de uur zijner dood.

Nav Christi.

Die u beminnen, o Maria, genieten eenen aangenamen vrede, en de eeuwige dood zal hen niet overkomen.

H. Alph. Lig.

Vaartwel, duurzame Kinderen ik ga bij Vader in den Hemel; Gij weet niet welke liefde ik u bemind heb; wandelt in de vrees des Heeren en op het einde van dit ballingschap zullen wij malkander weder vinden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.